



**Das Novenen-Gebet ist ein Auszug aus der Broschüre
"Trost in der Krankheit":**

Gott, Du unser Vater!

Du schaust auf jeden Menschen. Du schaust auch auf mich.
Du sagst: "Ich habe dich in meine Hand geschrieben."

Als Kranker rufe ich zu Dir:

Laß Karl Leisner mein Fürsprecher sein. Er ist Dein Diener, der die furchtbare Not seiner jahrelangen Krankheit in der Baracke eines Konzentrationslagers zum Gebet für alle machte.

Nimm sein Gebet auch für mich an.

(Nenne dein Anliegen).

Er wußte sich im Schutz der Mutter Deines Sohnes.

Ihr hatte er sich ganz anempfohlen.

Laß auch mich ihre mütterliche Hilfe erfahren. So bitte ich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebetserhörungen bitte melden an:

Internationaler Karl-Leisner-Kreis e.V.
c/o Propsteigemeinde Sankt Viktor Xanten
Kapitel 8
46509 Xanten
Deutschland

Mit kirchlicher Druckerlaubnis.

Nr. 305-6-1/81

Münster, den 14. Januar 1981

Heinz Janssen, Generalvikar

Het Noveengebed komt uit de noveen "Ziekentroost":

God, onze Vader!

U kijkt naar iedere mens, U kijkt ook naar mij.

U zegt: "Ik heb je in Mijn Hand geschreven."

Als zieke roep ik tot U:

Laat Karl Leisner mijn voorspreker zijn.

Hij is Uw dienaar, die de verschrikkelijke nood van zijn jarenlange ziekte in de barak van een concentratiekamp tot een gebed voor allen maakte.

Neem zijn gebed ook voor mij aan.

(Noem de intentie).

Hij wist zich in de bescherming van de Moeder van Uw Zoon.
Aan haar had hij zich geheel aanbevolen.

Laat ook mij haar moederlijke hulp ervaren.

Dat vraag ik door Christus onze Heer. Amen.

Gebedsverhoringen s.v.p. richten aan:

Internationaler Karl-Leisner-Kreis e.V.
c/o Propsteigemeinde Sankt Viktor Xanten
Kapitel 8
46509 Xanten
Deutschland

Met kerkelijke goedkeuring.

Nr. 305-6-1/81

Münster, 14 januari 1981,

Heinz Janssen, Vicaris-Generaal.