

Xanten, april 2024

Koerier 2024 | 01  
Van Monika Kaiser-Haas

**"Jullie arme Europa, terug naar jullie Heer Jezus Christus!"**

Karl Leisner, 30 jaar oud - 16 juni 1945 Dagboek

Kort voor zijn dood schreef Karl Leisner in zijn dagboek: "Slechts één ding: jullie arme Europa, terug naar jullie Heer Jezus Christus! (Terug naar de verse bronnen van goddelijke ware kracht!"  
Na zijn ervaringen met het anti-kerkelijke regime van het nationaalsocialisme en bijna zes jaar gevangenschap in het concentratiekamp Dachau, hoopt hij kort voor het einde van zijn leven op een nieuw gekerstend Europa, bladerend in een boek over Europa alsof hij op reis is.  
Kan, mag, moet de wens van Karl Leisner ook vandaag worden uitgesproken? Welk antwoord vind je voor jezelf?

**BEKIJK**

1. . Feestelijke dienst op Gaudetesonntag 2023 in de kathedraal van Xanten met hulpbisschop Geerlings
2. Relieken van Karl Leisner in Rome, Münster en de abdij van Heiligenkreuz
3. Zuster Imma Mack 100 jaar - De engel van Dachau
4. Achtste editie van de Martyrologie
5. Nederlandse nieuwsbrief nr.19

**VOORAANKONDIGINGEN - HARTELIJKE UITNODIGING**

**21-28 mei 2024:** Bedevaart van het Beierse Bedevaartsbureau München geannuleerd

**Eind juni 2024:** De zusters van St. Vincent de Paul verlaten het Waldsanatorium Planegg

**03-11 augustus 2024:** Bidden van de Karl Leisner noveen op negen dagen voor zijn sterfdag

**12 augustus 2024:** Herdenkingsdienst voor Karl Leisner in het bosreservatorium Planegg

**05-09 augustus 2024:** Uitnodiging voor de Karl Leisner pelgrimstocht

**23 oktober 2024:** Filmpremière van de Karl Leisner-film in Kleve en filmdiscussie met Max Kronawitter

**15 december 2024:** Feestdienst met bisschop Dr. Felix Genn

**Nieuwe leden van de Internationale Karl Leisner Kring e.V. Overleden leden van de ICLK OPROEP**

**TOT DONATIE IN HET JAAR VAN HERDENKING 2024**

**BEKIJK**

### **1. Plechtige dienst op St. Gaudetesonntag 2023 in de kathedraal van Xanten met hulpbisschop Geerlings**

Op de derde zondag van de advent, 17 december 2023, vierde emeritus hulpbisschop Dieter Geerlings uit Münster samen met dekenproost Stephan Notz en diaken Stephan Rintelen de plechtige dienst in de St. Viktorkathedraal ter nagedachtenis aan de priesterwijding van Karl Leisner 79 jaar geleden in het concentratiekamp Dachau. De hulpbisschop inspireerde de talrijke bezoekers van de dienst, zozeer zelfs dat hij een spontaan applaus kreeg na zijn preek. Hier een kort

Fragmenten uit zijn preek:

"Hij (Karl Leisner in zijn dagboeken) schetst geen glanzend beeld van zichzelf. Hij kent zijn donkere kanten, zijn passies, zijn brandende woede over de omstandigheden, over onze lagere menselijke instincten. Dat maakt hem voor mij zo 'sympathiek'." ...

"Hij had zichzelf kwetsbaar gemaakt voor jongeren. Jezelf kwetsbaar opstellen tegenover anderen is een risico. Dat is ook zijn actualiteit." ...

"De Gezegende gaf zijn leven voor waarachtig humanisme. Ik moet hier altijd aan denken als ik bijvoorbeeld het Olympisch Stadion in Berlijn op televisie zie. Het moest een beeld van menselijkheid symboliseren waarin alleen "raszuivere" winnaars tellen, met andere woorden, een beeld van menselijkheid die mensen veracht. Uitgerekend in dit stadion werd Karl Leisner zalig verklaard door paus Johannes Paulus II, hij die tot de dood gewonden was voor het ware humanisme. Ik mocht toen zelf concelebreren in het stadion. Dat ontroert me nog steeds." De leden van het presidium bedankten hulpbisschop Geerlings voor zijn komst en zijn pittige preek. Je kunt de preek hier lezen:

**LINK: <https://www.karl-leisner.de/gaudete-2023-79-jahrestag-der-priesterweihe-von-karl-leisner-at-dachau-concentratiekamp/>**

### **2. Relieken van de zalige Karl Leisner in Rome, Münster en de abdij van Heiligenkreuz**

Er zijn kleine relikwieën van de zalige Karl Leisner in drie kerken: in de San Bartolomeo (2017) op het Tibereiland in Rome, in de Karl Leisner Kapel op de Tita Cory Campus (TCC 2022) van het Universitair Ziekenhuis in Münster en in de huiskapel van de pas ingewijde János Brenner Studentenresidentie op de campus van het Heiligenkreuz Kloostercollege (2024). De heiligen en zaligen zijn voorsprekers bij God voor mensen. Ze worden beschouwd als bijzonder dicht bij God en verenigen gelovigen - in verschillende mate in verschillende landen. De relikwieën zijn in de altaren ingebed.

Alle drie de locaties herdenken het Nazi-slachtoffer en nieuwe priester Karl Leisner van het bisdom Münster.

**LINK: <https://www.karl-leisner.de/erste-reliquie-von-karl-leisner-in-oesterreich/>**

### **3. Zuster Imma Mack 100 jaar - De engel van Dachau**

De 100ste verjaardag van Zuster Josefa Imma Mack (1924-2006) is voor de Internationale Karl Leisner Cirkel aanleiding om de moedige jonge non van de "Arme Schoolzusters van de Notre Dame" te herdenken. Ze zou honderd jaar zijn geworden op 10 februari 2024. Ze is bekend onder haar schuilnaam "Mädi" en staat ook bekend als de Engel van Dachau. Twee keer per week deed ze in het geheim boodschappen tussen het kamp Dachau en de buitenwereld op haar volgeladen fiets in vriestemperaturen, schijnbaar onopvallend voor de SS handlangers. Haar bagage bevatte brieven, miswijn, hosties, voedsel en medicijnen voor de gevangenen in het concentratiekamp. De geheime priesterwijding van Karl Leisner op de derde zondag in de Advent van 1944 in de kapel van Priesterblok 26 in het kamp Dachau zou zonder hen niet mogelijk zijn geweest. Namens pater Otto Pies SJ, vergezeld door jezuïet Johannes Zawacki, vraagt ze kardinaal von Faulhaber van München om schriftelijke toestemming om de terminaal zieke diaken Karl Leisner tot priester te wijden. Imma Mack: "Tot zijn grote vreugde kon ik hem alles geven. Als door een wonder kon de wijding met de Franse gevangene bisschop Piguët van Clermont plaatsvinden in een plechtige ceremonie alsof het in een kathedraal in München was. van de barakkapel bijna onopgemerkt."

In haar biografie "Warum ich Azaleen liebe - Meine Erinnerungen an meine Fahrten zur Plantage des Konzentrationslagers Dachau" (1988, Eos-Verlag), die het lezen meer dan waard is, geeft zuster Imma diepgaande inzichten in de periode van mei 1944 tot april 1945, toen ze zich als twintigjarige realiseerde wat er zich afspeelde achter het prikkeldraad van het kamp.

Voor haar moedige hulp, die ook bijdraagt aan het overleven van gevangenen, wordt ze geëerd met het Bundesverdienstkreuz, de Beierse Orde van Verdienste en door de Republiek Frankrijk als een

"femme chevalier" opgenomen in het Franse Legioen van Eer.

De bekende Düsseldorfse beeldhouwer Bert Gerresheim beeldde zuster Imma ook af in het linkerdeel van het verzoeningsportaal van de Mariabasiliek in Kevelaer. Zo blijft ze ook in onze tijd onvergeten, zelfs in het op één na grootste bedevaartsoord van Duitsland.

Ze stierf op 21 juni 2006 in het klooster in de Au van München. De Internationale Karl Leisner Kring zal haar altijd met dankbaarheid gedenken en haar nagedachtenis blijven eren.

LINK: <https://eos-verlag.de/warum-ich-azaleen-liebe/>



#### 4. Achtste editie van de Duitse Martyrologie

"Getuigen voor Christus" De achtste uitgebreide en bijgewerkte editie van de Duitse Martyrologie met 81 nieuwe levensverhalen van martelaren is gepubliceerd door Schöningh Verlag onder de titel "Getuigen voor Christus". De tweedelige catalogus van martelaren documenteert de Biografieën en lotgevallen van bijna duizend mensen uit de tijd van het nationaalsocialisme, communisme, de missiegebieden en hun bloedgetuigen (vanaf 1917)

In de volgende link worden drie criteria voor martelaarschap genoemd voor de katholieke kerk:

LINK: <https://www.deutsches-martyrologium.de/martyrs/>

1. Het feit van een gewelddadige dood
2. Het motief van de haat van de vervolgers tegen het geloof en de kerk
3. De bewuste innerlijke aanvaarding van de wil

van God ondanks de bedreiging van het leven

Paus Johannes Paulus II uit Polen deed zijn eigen ervaringen op met de onmenselijke ideologieën en gevolgen in de 20e eeuw en initieerde het project voor de katholieke kerk met de Apostolische Exhortatie "Tertio millennio adveniente", nr. 37, ter gelegenheid van de bijeenroeping van het Heilig Jaar 2000 in 1994:

"De martelaren zijn teruggekeerd, vaak onbekend, 'onbekende soldaten' als het ware van de grote zaak van God. Voor zover mogelijk mogen hun getuigenissen niet verloren gaan in de Kerk. Zoals werd aanbevolen tijdens de consistorie, moeten de lokale kerken alles doen wat in hun macht ligt om de herinnering aan hen die het martelaarschap hebben ondergaan niet verloren te laten gaan door de nodige documentatie samen te stellen."

Prof. Dr. theol. Helmut Moll heeft sinds 1996 in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie met meer dan 170 experts de biografieën samengesteld voor dit opmerkelijke naslagwerk.

LINK: <https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/deutsches-martyrologium-in-achtereditie-railing>

#### Aankondigingen - hartelijke uitnodiging

21 tot 28 mei 2024

#### Bedevaart van het Beierse Bedevaartsbureau München geannuleerd

De pelgrimstocht naar de Nederrijn die werd aangeboden door het Beierse Pelgrimsbureau in München is geannuleerd vanwege een gebrek aan deelnemers.

### **5e Nederlandse nieuwsbrief nr. 19**

Pastor Jeroen H. Smith uit Leiden steunt al vele jaren het werk van het ICEL in Nederland. Op de geboortedag van Karl Leisner, 28 februari 2024, publiceerde hij het 19e jubileum. Nieuwsbrief. Jeroen Smith is al lange tijd lid van het ICELC. Traditiegetrouw verschijnt de volgende nieuwsbrief op de sterfdag van Karl Leisner, 12 augustus 2024. Dankzij het vertaalprogramma Deepl vind je op de homepage de vertaling van de Nederlandse tekst in het Duits en Frans.

LINK: <https://www.karl-leisner.de/neuer-niederlaendischer-rundbrief-erschiene-19/>



### **Eind juni 2024**

#### **De zusters van St Vincent de Paul verlaten het Waldsanatorium Planegg**

De zusters van de Heilige Vincentius verlaten eind juni het sanatorium Planegg Forest in Krailling bij München. Dit nieuws vraagt om nadere toelichting.

Het Waldsanatorium is tot ver buiten München bekend. Sinds 1945 bezoeken mensen die zich verbonden voelen met Karl Leisner zijn sterfkamer op de tweede verdieping, nr. 72, van het voormalige longsanatorium.

Otto Pies en pastoor Pfanzelt bevrijden de gevangenen op vrijdag 4 mei 1945, het feest van de heilige Maria.

Monika, Karl Leisner en brengen hem naar de zusters in het sanatorium in het bos. Ze namen de terminaal zieke concentratiekampgevangene Karl Leisner als vanzelfsprekend op en gaven hem een eigen ziekenkamer met een bed en een nachtkastje.

wit beddengoed. Hij kijkt naar verse bloemen en het kruis als teken van de opstanding. In Planegg ervaart Karl Leisner liefdevolle medische zorg, gastvrijheid, veiligheid en troost.

Dolgelukkig ziet hij zijn ouders en zussen na bijna zes jaar weer terug. Dankzij de verpleegkundigen en artsen werd het leven van Karl Leisner waardig voltooid.

Al tientallen jaren herdenken de zusters de zalige Karl Leisner op 12 augustus, zijn sterfdag, met een statio bij de gedenksteen en een feestelijke mis. Elk jaar verwennen ze de vele gasten met een Beierse maaltijd op de aansluitende bijeenkomst.

Eind juni zullen alle zusters een nieuw thuis hebben gevonden, waaronder Zuster Overste Epiphania en haar plaatsvervanger Zuster Raymunda.

De kamer is vandaag de dag nog steeds open voor bezoekers. Een bezoek aan dit huis wordt aanbevolen voor of na een excursie naar de gedenkplaats van het concentratiekamp Dachau.

We danken alle zusters oprecht voor hun trouwe herinnering aan Karl Leisner en hun gastvrijheid

### **3 tot 11 augustus 2024**

#### **Het bidden van de Karl Leisner negen negen dagen voor zijn sterfdag**





Zoals elk jaar nodigen wij u van harte uit om de noveen voor de voorspraak van de zalige Karl Leisner te bidden. In tijden van oorlog, wereldwijde stromen vluchtelingen en gewonde families moet het gebed troost, hoop en kracht geven en bijdragen aan vrede.

"God, schenk ons vrede door uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus."  
Karl Leisner, 20 jaar oud - Dagboek, 26 april 1935

Foto's: MKH

**12 augustus 2024 om 17.00 uur**

**Herdenking van Karl Leisner in het sanatorium Planegg Forest**

Op 12 augustus 2024 om 17.00 uur in het bejaarden- en verzorgingstehuis Waldsanatorium Planegg, 82152 Krailling Sanatoriumsstraße 1 zoals elk jaar op de sterfdag van Karl Leisner. U bent van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen met de hulpbisschop van Xanten, Rolf Lohmann. De viering zal tijdig worden aangekondigd op de ICLK homepage met de tijd onder Actueel.

**5 tot 9 augustus 2024**

**Hartelijke uitnodiging voor de Karl Leisner pelgrimstocht**

Deken Christoph Scholten organiseert opnieuw de Karl Leisner Pelgrimstocht van 5 tot 9 augustus 2024 van Kevelaer via Kleef naar Xanten onder het motto "Durf vertrouwen te hebben in Karl Leisner".

Inschrijven kan tot 1 mei 2024 bij:

Pastoor Armin Haas, 97795 Schondra, Am Kirchberg 3

Telefoon: +49 (0) 9747-930709

Mail: armin.haas@gmx.de

Pastoor Christoph Scholten, 47559 Kranenburg, Kirchplatz 1

Tel.: +49 (0) 2826-226

Mail: Christoph.Scholten@web.de

De informatie is te vinden in de folder, zie:

**LINK: <https://www.karl-leisner.de/ankuendigung-des-karl-leisner-pilgermarsches-2024/#meer-63458>**

**23 oktober 2024 om 19.00 uur in Kleve**

**Filmpremière "Karl Leisner - Christ of Passion" en filmgesprek met Max Kronawitter** De Karl Leisner-film van Max Kronawitter wordt voor **h e t** eerst vertoond op 23 oktober 2024 om 19.00 uur in het Katholiek Onderwijscentrum Wasserburg Rindern in Kleve. Het ICLK nodigt in samenwerking met Wasserburg Rindern de bekende Duitse filmregisseur Max Kronawitter uit om over de film te praten. Daarna volgt een paneldiscussie met hulpbisschop Rolf Lohmann en Max Kronawitter.

Jij en je vrienden en kennissen zijn van harte uitgenodigd voor het evenement met een borrel en hapjes. De flyer wordt binnenkort gepubliceerd op de homepage van het ICLK.

### **15 december 2024 om 11:30 uur Feestelijke dienst met bisschop Dr. Felix Genn**

Op 15 december 2024 om 11:30 uur zal er een feestelijke dienst worden gehouden in de St. Viktor kathedraal in Xanten ter herdenking van Karl Leisners geheime priesterwijding en zijn eerste mis 80 jaar geleden in het concentratiekamp Dachau.

De diocesane bisschop van Münster, Dr. Felix Genn, zal de pontificale mis opdragen en preken op de derde zondag van de advent, Gaudete 2024. U bent van harte uitgenodigd voor de aansluitende bijeenkomst in de Marienschule na de feestelijke dienst.

### **14 december 2025 om 11:30 uur**

#### **Bisschop Dr. Bertram Meier van Augsburg in Xanten**

Een jaar later zal de bisschop van Augsburg, Dr. Bertram Meier, de zalige Karl Leisner eren met een bezoek op de derde zondag van de Advent, 14 december 2025.

### **Nieuwe leden van de Internationale Karl Leisner Cirkel e.V.**

#### **1. Pater Karl PemsI OT**

(OT d.w.z. Orde van de Broeders van het Duitse Hospitaal van Sint-Maria in Jeruzalem)

#### **2. Gabriele Lemmen-Feldges**

#### **3. Dr. Joachim Feldges**

Het Uitvoerend Comité verwelkomt de nieuwe leden van de Internationale Karl Leisner Cirkel. We kijken uit naar een goede samenwerking.

### **Overleden van het ICLK in 2023/ 24**

Ter nagedachtenis aan onze overleden leden en in stil gebed gedenken we:

**Pastoor em. Theodor Buckstegen**, Geestelijk Adviseur en Hoofd van de Afdeling Pastoraat en Personeel van het Bisschoppelijk Vicariaat Generaal Münster - 34 jaar lid van het ICLK

**Klaus Riße**, voormalig schoolhoofd, voormalig vicevoorzitter van het ICLK (1986-2003), Kleve  
\*26 december 1936 + 11 januari 2024

**Georg Peters**, voormalig spaarbankdirecteur, Bocholt - 45 jaar lid van het ICLK  
\*24 mei 1927 + 1 januari 2024

**Pastoor emeritus Hans-Karl Seeger**, voormalig voorzitter (1993 - 2009) en erelid van het ICLK, Billerbeck  
\* 15 maart 1936 + 22 februari 2024 - 46 jaar lid van het ICLK

Heer, geef de overledene eeuwige rust en laat het eeuwige licht op hen schijnen. Heer, laat hen rusten in vrede.

Ook overleden zijn

**Pastoor em. Josef Grube**, Rheine

\*11 mei 1929 + 25 maart 2022

**Emeritus pastoor Manfred Odenwald**, Vallendar

\*27 mei 1930 + 25 november 2023

### **Uitleen van de reizende tentoonstelling Karl Leisner**

Ter gelegenheid van de priesterwijding van Karl Leisner en zijn eerste mis 80 jaar geleden, willen we u herinneren aan de mogelijkheid om de reizende Karl Leisner-tentoonstelling in het herdenkingsjaar 2024 te lenen. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met onze secretaris Udo Erbe of Monika Kaiser-Haas:

Mail: [info@karl-leisner.de](mailto:info@karl-leisner.de)

Mail: [kaiserhaas@googlemail.com](mailto:kaiserhaas@googlemail.com)

Met goede wensen, Gods zegen en vertrouwen op de voorspraak van de zalige Karl Leisner, sturen de leden van het Uitvoerend Comité u hun hartelijke groeten

Johannes Mecking, voorzitter

Monika Kaiser-Haas, vicevoorzitter

Stephan Notz, plaatsvervangend lid

Udo Erbe, secretaris

Frank Maruhn, penningmeester

### **!! OPROEP VOOR DONATIES !!!**

Jouw donaties maken het werk van de Internationale Karl Leisner Cirkel mogelijk en ondersteunen het.

In het herdenkingsjaar 2024 hebben we je uitgenodigd voor evenementen ter nagedachtenis aan de wijding van de zalige Karl Leisner tot priester, die gepaard gaan met kosten.

Blijf alsjeblieft bij ons en doneer gul. Elke donatie steunt de inspanningen van het ICELC om de herinnering aan de zalige Karl Leisner levend te houden. Wij danken u bij voorbaat.

Donaties aan de IKLK e.V. zijn belastingvrij.

**Belastingkantoor Kleve St. nr. 116/5746/5070**

**Bankrekening Sparkasse Kleve**

**IBAN: DE63 3245 0000 0005 0283 78 SWIFT- BIC: WELADED1KLE**

**Internationale Karl Leisner-Kring e.V. (IKLK)**

Telefoon 02821/92595 | Fax 02821/980331

E-mail: [info@karl-leisner.de](mailto:info@karl-leisner.de)

c/o Propsteigemeinde St. Viktor Xanten

Chapter 8 | 46509 Xanten

[www.karl-leisner.de](http://www.karl-leisner.de)

Bankgegevens van de **vereniging** bij

Sparkasse Rhein-Maas

IBAN: DE63 3245 0000 0005 0283 78

BIC: WELADED1KLE

Bankgegevens van de **Stichting**

bij Pax-Bank Keulen

IBAN: DE39 3706 0193 0022 5390

19 BIC: GENODED1PAX

[Klik hier als je deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.](#)